

Nieuwe CD: Het Allerlaatste College

“Ga het leven voeden, dat ge geschapen hebt,
met respect voor dat wat ge geschapen hebt.

Straft ge de ander? wanneer de ander anders gaat denken dan uzelf?

Wordt ge geëmotioneerd? wanneer de ander verbindingen aangaat zonder uw toestemming?

...Dan hebt ge de bron van het leven niet begrepen,

wat ge los laat, laat ge los

wat ge geboren laat worden, laat ge geboren worden, en zal zelfstandig ademen.

Wat ge de vrijheid hebt gegeven, zal vrijheid bezitten en zal een vrijheid leven en ademen.

Adem diep, ik ben de bron, die mijn vrijheid in de ander heeft uitgestort, in ultieme wens en verwachting dat de ander zich met elkaar via copulatie vermenigvuldigd.”

Citaat van Meester Wappa

Voor het bestellen van deze CD,
zie bijgevoegde bestellijst.



Het allerlaatste College

Dit werd gehouden in november 2002, voor een vooraf door Meester Wappa geselecteerd gezelschap. Heel lang is dit korte college voor velen onbereikbaar gebleven. Dit had vooral te maken met het feit, dat uitsluitend bezoekers aan dit college de bandopnamen mochten kopen voor € 45,00. Zij mochten deze echter niet verspreiden (lees: dupliceren). Voor aanvang van het college was iedere bezoeker verplicht een verklaring van geheimhouding te ondertekenen.

Wij, Malva Registratie, hadden vorig jaar een gekopieerd exemplaar in het archief mogen opnemen van één van deze bezoekers. Echter met de strikte opdracht de banden niet Openbaar te maken. Wij hebben die afspraak zo nauwgezet nageleefd, dat we er tot voor kort ook zelf niet naar hebben geluisterd.

Nu er echter via meerdere kanalen opnamen vrijkomen (o.a. 2x Marktplaats), vinden wij de tijd rijp, om dit bijzondere college niet alleen te gaan beluisteren en bestuderen, maar het tevens (technisch) te bewerken en het beschikbaar te stellen aan geïnteresseerden, met name oud Malvarianen. De opnamen blijven in dit geval **volledig authentiek**, alleen verscheidene technische storingen zijn digitaal weggenomen.

Verrassing

En dan de complete verrassing. Het college is niet strikt kosmisch te noemen, er worden middels parabolen prachtige levenslessen beschreven. Maar het is zeker ook niet enkel esoterisch (of zoals vele Malvarianen prefereren 'astraal'), de ver strekkende gedachten, krachten en energieën die ten grondslag liggen aan het besprokene zijn daar veel te diepgaand voor.

Het is ook geen 'zwaar' college. Een opmerking die de laatste jaren bij Malva nogal eens gehoord werd. "Het is zulke zware kost en taaie stof om doorheen te komen!" was niet zelden van de lucht. Het is een college dat een prachtige, samenvattende afsluiting bevat van 20 jaar Malva Meditatie. Een laatste idioom van een alles omvattende levensvisie. Het klinkt misschien wat vreemd, maar het college heeft een opgewekt karakter, een wijze les, met een vriendelijk opgestoken vingertje

Meester Wappa en Meester Ivanco laten in realistische zin zien, voor welke taak de Aarde en met haar de mensheid nu staat - "**Nu zelf doen!**"

Geheimhouding

Voor ons is het volstrekt onduidelijk, waarom dit college geheim gehouden moest worden. Van de enkele honderden (oud) Malvarianen die we de afgelopen twee jaar hebben gesproken (en die niet bij dit college waren uitgenodigd!) gaf vrijwel iedereen aan het buitengemeen jammer te hebben gevonden, geen afscheid te hebben kunnen nemen van Lex Persoon. Maar daarmee ook geen afscheid te hebben kunnen nemen van een periode Malva Meditatie. Velen voelden het ook als 'dat hen dat was onthouden, of zelfs ontnomen!'. Zonder enige uitleg (behalve het verhaalt in de Malva Post), zonder toelichting, een kans een bedankje terug te kunnen geven, zonder even die knuffel, knipoog of traan, was zomaar het licht uitgedraaid. Althans zo voelden en voelen velen dat, die betreffende periode hebben meegemaakt. Dat is heel jammer. Niet zelden spraken we mensen, die daar een, moge we zo het noemen, bedroefd gevoel aan hebben overgehouden. Maar natuurlijk mag iedereen afscheid nemen op de manier die hij of zij zelf kiest. Lastige is daarbij wel, dat hij of zij dan ook de keuze voor de ander heeft gemaakt.

Feest en dank

De laatste dag van het College, 1 december 2002, werd feestelijk afgesloten. Er was brood, vis en wijn. Een warm afsluitend woord van Roeltje Wilbrink. Een hoorbaar opgeluchte Lex Persoon, die nu eindelijk een punt achter zijn carrière kon zetten en die nacht nog (04:00 uur) het vliegtuig naar Spanje zou nemen. Dit afscheid hadden wij echter alle toenmalige Malvarianen gegund. Zij hadden niet alleen veel te danken aan de inzet van Lex, Lex had minstens zo veel te danken aan de inzet van al die oud Malvarianen!!!! Jammer, maar het zij zo.

De lezingen van het "Allerlaatste korte college"

Dat was de titel, die Meester Wappa in zijn opening gebruikte. We gaan niet uitgebreid in op de inhoud van deze lezingen. Daar moet ieder voor zich zijn lessen uit halen, maar een uiterst summiere omschrijving:

- **Vrede, liefde & broederschap**
Het citaat, dat aan het begin van dit artikel staat, is beeldend voor de inhoud van deze lezing van Meester Wappa.
- **De gever en de ontvanger: Oorzaak & gevolg**
Meester Ivanco geeft aan, dat de mens langzamerhand op zich zelf komt te staan en los is geraakt van de ander. Hoe komt bij de één over, wat een ander doet/bedoeld? Welke gezichtspunten en verschillen in inzicht zitten hier in, hoe ervaren en ontvangen anderen dat?
- **De ruimte die u nodig hebt**
Hier wordt door Meester Wappa niet alleen de letterlijke ruimte (meter bij meter), maar ook de innerlijke ruimte bedoeld. Maar bovenal de ruimte die ons denken, geven en accepteren nodig heeft.
- **De spiegel die u zichzelf en een ander voorhoudt**
De titel spreekt voor zich. Na Meester Ivanco sluit broeder Astra af, met een spreuk die best genoemd mag worden:
"Daar moet je niet teveel over denken, daar moet je niet teveel over discussiëren. Dat moet je gewoon laten zijn zoals het is."
- **Jaarprognose 2003**
Meester Ivanco bespiegelt nu het vervolg voor de Aarde, voor de mensheid en voor de mens, nu de Kosmos zich van hen loslaat. Met ingang van 17-01-2003 zullen niet alleen de invloeden van de Kosmos, maar zeker ook die van de planeten sterk geminimaliseerd worden. Het wordt verminderd tot 1/50^{ste} % of nog sterk minder.
Aan bod komen de Aarde, de mensheid, seksualiteit, aids (en het medicijn daarvoor) en veel meer.
- **Het laatste ritueel: Brood, vis & wijn.**
Een bekend gegeven. Héél opmerkelijk: Tijdens deze sessie wordt een pulserende **zoemtoon** hoorbaar, **alsof de tijd al aan het aftikken is**. Vooral tegen het eind indrukwekkend!

Nogmaals, dit is slechts een algemene impressie. Het nader tot je nemen laten we geheel aan jezelf over.

nr	titel	tijd	datum	broeder/meester
2020	HET ALLERLAATSTE COLLEGE			De titels v.d. lezingen met een (*) zijn niet officieel, maar herleidt aan de hand van de inhoud van de lezingen zelf. (de redactie)
	Spiritueel Centrum, Paletsingel 100, Zoetermeer te gast bij Roeltje en Frans Wilbrink			
2020-01	Vrede, liefde & broederschap (*)	1:23:47	24-11-02	mr. Wappa
2020-02	De gever en de ontvanger: Oorzaak & gevolg (*)	1:30:02	24-11-02	mr. Ivanco, br. Astra
2020-03	De ruimte die u nodig hebt	1:21:37	27-11-02	mr. Wappa
2020-04	De spiegel die u zichzelf en een ander voorhoudt	1:22:11	27-11-02	mr. Ivanco, br. Astra
2020-05	Jaarprognose 2003	1:22:35	01-12-02	mr. Ivanco + gebed
2020-06	Het laatste ritueel: Brood, vis & wijn	1:31:11	01-12-02	mr. Wappa, br. Astra
2020-06	Het laatste ritueel: Brood, vis & wijn			Dezelfde lezing <u>zonder</u> zoemtoon
		8:31:23		